

# 1978

## COADJUTOR PIET



IEDER ZIJN TITEL en ieder zijn taak bij de Narrenuniversiteit Limburg, kortweg en betekenisvol de NUL geheten. Voornaamste titularis bij dit volkskundig instituut is Roermondenaar Jo Hansen, die al dertien jaar lang door senaat, professoren en studenten wordt erkend als Magnefieke Rector. Naast hem staan aan de top van de NUL de vice-rectoren pater Sangers en facteur Pierre Cnoops. Op de eerstkomende dies-

viering - woensdag 18 januari in het Maaspaviljoen te Maastricht - doet echter een gloednieuwe creatie zijn entree bij de Narrenuniversiteit. Dan namelijk aanvaardt professor Piet Niessen de rang en functie van rector-coadjutor om in die hoedanigheid de gebruikelijke diesrede uit te spreken. Hij zal dat doen als plaatsvervanger van de Magnefieke Rector, die als gevolg van een onlangs ondergane operatie niet de vereiste mobiliteit kan opbrengen om naar Maastricht te komen en daar een academische zitting te leiden.

P. NIESSEN, L.I.O.F..... Het klinkt sacraal genoeg om zo iemand tot coadjutor te benoemen!